



ECCE HOMO.

Um deiner h. Wunden willen, o Jesus,
erbarme dich der armen Seelen.

Mein Jesus, Barmherzigkeit!

Abläss von 100 Tagen jedesmal. Pius IX. 1857.

JEZUS † MARIA † JOSEPH.

Een ieder die leeft en in mij geloofd
zal in eeuwigheid niet sterven.
(Joh. 11).

Ter godvruchtige nagedachtenis van zaliger
ANNA BARBARA HUBERTINA VAESSEN

echtgenoot van

Peter Joseph Hubert Reumkens

De dierbare overledene was geboren te Nieuwenhagen den 30en October 1856; sinds 22 Januari 1883 in gelukkigen echt verbonden met haar trouwen echtgenoot, waaruit geboren 9 kinderen waarvan de dierbare overledene reeds 5 vooraf in de zaligheid vooruit gingen en aldaar overleden den 12 December 1922, gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De dierbare overledene was een geloovige Christin wie wij de woorden van den Apostel kunnen nazeggen: „Ik schaam mij het Evangelie niet, omdat het eene kracht Gods is ten heile voor ieder, die daarin gelooft (Rom. 1); een liefdevolle echtgenoot en bezorgde huismoeder, die met vlijt en zorg haar huisgezin bestuurde en hare kinderen opvoedde in de vreeze des Heeren (Eccl. 6); daarom genoot zij ook in hooge mate de liefde der haren; — de vriendin van velen, geacht en gezocht om haar goed en medelijdend hart.

Dierbare echtgenoot en lieve kinderen: weest mijner indachtig in Uwe gebeden en goede werken; maar treurt niet gelijk zij, die geen hoop hebben; want „na korten tijd zult gij mij weer zien, want ik ga naar den Vader in den Hemel”. (Joh. 16).

„Zoet Hart van Jezus, wees mijne toevlucht”.

Drukkerij Corten, Saroleastr. Heerlen.