

†
In dankbare herinnering aan

Hub Ubben

echtgenoot van

Tiny Slaman

weduwnaar van

Juul Czerw

Hub werd geboren te Eygelshoven op 18 april 1934. Hij overleed in het Heereveld op 16 oktober 2008 in de leeftijd van 74 jaar. We hebben hem begeleid naar het crematorium te Kerkrade, na een eucharistieviering in de kerk van St.-Jozef te Waubach-Groenstraat op dinsdag 21 oktober 2008.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle medeleven tijdens het ziekbed, na het overlijden en bij de uitvaart van Hub.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op zondag 7 december om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg.

Het is goed zo. Dat mogen we vanuit ons diepste binnenste - met Hub samen - verzuchten nu aan zijn lijdensweg een einde is gekomen. Zijn lichaam was op. En hoewel hij in zeer zorgzame handen was in het Heereveld heeft hij de laatste maanden zoveel moeten inleveren, dat hij op was.

Het leven van Hub was mooi en moeilijk tegelijk. Mooi waren de elf jaren dat hij met Juul getrouwd was. Maar des te moeilijker viel het Hub toen zij hem plots ontviel en hij er sindsdien alleen voor stond in het leven. Veel verdriet tekende hem, niet wetende wat en hoe het verder moest. Drie jaar later kwam Tiny op zijn pad en samen met haar beleefde hij een hele mooie tijd, bijna 36 jaar lang. Hij had zich samen met Tiny zeer verheugd op zijn pensioen, waarna ze samen volop er op uit konden trekken. Maar lang mocht dat geluk niet duren: Hub werd een jaar later getroffen door een infarct, waarvan de gevolgen moeilijk waren voor hemzelf en de mensen om hem heen. Zijn onmacht nadien maakte dat hij zich verder terugtrok, waardoor het vaak moeilijk was. Hub en Tiny waren dankbaar voor de vele goede mensen die hen de helpende hand hebben gereikt.

Nu is Hub gestorven. We bevelen hem van harte aan bij de Heer van alle leven: dat hij daar de eeuwige rust mag vinden, waarnaar hij sinds zijn infarct verlangde. Het is goed zo.