



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.



In liefdevolle en dankbare
herinnering aan

Henk Suÿkerbuÿk

echtgenoot van Maria Ketelaars

Geboren in Bergen op Zoom
op 26 februari 1922;

Overleden op 17 mei 1990
in Rhodos - Griekenland.

Getrouwd op 31 december 1949 met Maria
en sindsdien onafscheidelijk aan haar zijde
"samen" lief en leed gedeeld.

Onuitputtelijke energie en wilskracht maak-
te van hem een zeer actief mens, die zichzelf
nooit een moment rust gunde.

Op eigen kracht en met veel inzicht beklom
hij de maatschappelijke ladder zonder zich-
zelf te ontzien.

Onder alle omstandigheden was hij met recht
een harde werker.

In zijn thuis-omgeving en in het gezin was
Maria voor hem zijn rust en steunpunt.

Samen bouwden ze een hechte band met
kinderen en kleinkinderen.

Heel intens leefde hij mee met iedereen
waarvan hij veel hield. Al deze voor hem
diepe gevoelens verwerkte hij voor zichzelf
zonder ze direkt te uiten.

Zijn liefde en overgave voor het leven en de
natuur is voor velen van ons een vruchtbare
inspiratiebron geweest.

Met veel liefde zal hij voor altijd in onze
herinnering blijven.

Maria Suÿkerbuÿk-Ketelaars
Kinderen en kleinkinderen

Voor alle bliken van medeleven, die wij
hebben mogen ontvangen, zijn wij oprecht
dankbaar.