



*Dank voor
uw vriendschap.*

Gedenkt in uw gebeden en in het H. Misoffer

Anna Sturtz

Zij werd geboren te Kerkrade op 4 november 1933 en overleed plotseling, voorzien van het H. Oliesel, te Hopel-Kerkrade op 28 augustus 1981. Zij huwde:

JAN BLOKZIIL

Nog te vroeg heeft zij dit leven vaarwel moeten zeggen. Reeds eerder was een ernstige hartaanval het voorteken van wat stond te gebeuren. Hoe broos is het bestaan van de mens. Zoals de psalmist uit het Oude Testament ons voorhoudt: „Wij zijn als het welig tierende gras: 's morgens komt het omhoog en bloeit, 's avonds is het gemaaid en dood.” (psalm 90) Aan het leven met zijn zorgen en moeilijkheden heeft zij volop deel gehad. Met liefdevolle zorg omringde zij haar gezin, waaraan zij haar krachten schonk en ieder die haar kende ging graag met haar om.

Bij haar heengaan blijft een leegte. Christus heeft ons echter voorgehouden dat de dood niet het laatste woord heeft. Hij heeft de dood overwonnen.

Mijn dierbaren, voor wie ik heb gezorgd en die nu achterblijft, leeft verder in vrede.

Bidt voor mijn zielerust.

Heer, geef haar de eeuwige rust en dat het eeuwig Licht haar moge verlichten.

De familie dankt U oprecht voor uw meeleven haar betoond.

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober 1981 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygelshoven.