



Copyright

Kunst-Adelt, Maastricht

Onze Hemelse Vader heeft bij Zich
opgenomen in Zijn eeuwige heerlijk-
heid Zijn trouwe misdienaar

Martin Storcken

Geboren te Geleen de 5e juni 1952
en na 'n tragisch ongeluk van ons
heengegaan, gesterkt door het H.
Oliesel, in het Ziekenhuis te Sittard
de 4e februari 1962

God gaf hem ons,
God nam hem ons,
Gods name zij geprezen,
hij was wel bij ons,
hij ging weg van ons,
hij was beter in den Hemel,
daar blijft hij ons.
daar wacht hij ons,
daar zien wij hem eenmaal weder!
Moeder, Vader, Broertjes, Opa, Oma,
weest niet bedroefd om mij. Ik ben
gelukkig. Ik vraag God voor jullie
alle goeds
Vriendjes, schoolmakkertjes, ik vind
't fijn, dat jullie allen van me at-
scheid namen. Ik bid ook voor jullie

Begrafenisonderneming Gerits
Augustinusstraat 67, Geleen