



Dankbaar gedenken wij

Corneille Theodore Joseph Stassen

echtgenoot van

Jeanne Gerardine Eleonora Hubertine Kruijen

Hij werd geboren in Echt op 5 november 1904. Echtenaar is hij gebleven in zijn leven en streven. Meermalen gesterkt door de H. Sacramenten van de Kerk is hij in Echt ook overleden op de avond van het feest van Maria-Geboorte (8 september 1983) dat zo'n grote plaats inneemt in onze gemeenschap. Na de plechtige Eucharistieviering in zijn parochiekerk van de H. Landricus werd zijn lichaam te ruste gelegd op het parochiekerkhof in afwachting van de grote dag der Verrijzenis.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het Oorlogsberinneringskruis met de gesp.

Het Verzetsberdenkingskruis.

Het Ere-teken van de Arbeid, Koninkrijk België.

Het Kruis van Verdienste van het Nationaal Verbond der Belgische Oorlogskruisen.

Lid van de Confederation Europeenne des Anciens Combattant.

Voorts drager van verschillende buitenlandse onderscheidingen.

Oud-gijzelaar Haaren-St. Michielsgestel.

Oud-Kerkmeester van de H. Landricus-parochie en lid van de Ambrosiusbroederschap.

Oud-Wethouder van de gemeente Echt.

Joseph Stassen was een markante en energieke persoonlijkheid. Met krachtige inzet stelde hij zijn vele talenten in dienst van zijn groot en mooi gezin; maar ook van zijn medemensen voor wie hij zich mede-verantwoordelijk voelde; en voor de gemeenschap die hij in velerlei opzicht mocht dienen.

Zijn Geloof was hem dierbaar en kreeg gestalte in een echt mannelijke vroomheid. Met de psalmist zou hij kunnen zeggen:

„Heer, Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Ik heb het gezworen en zal het gestand doen: Ik houd mij aan wat Gij rechtvaardig bepaalt.” (ps. 119). In oorlog en vrede was hij trouw aan God en zijn land, en bereid de offers te dragen, die zware tijden met zich brachten.

In de jaren van z'n ziekte bleef hij alles wat hij als zijn plicht beschouwde met grote wilskracht vervullen: recht en schijnbaar ongebroken!

Zo maakte hij zich dienstbaar en verdroeg hij met grote moed de lasten en pijnen van zijn ziek-zijn. Misschien kwam zijn zachte dood - thuis en temidden van zijn dierbaren - daarvoor sneller dan verwacht.

Moge Onze Lieve Vrouw van Schilberg, op wier feestdag hij uit ons midden werd weggeroepen, hem binnenleiden in Gods Heerlijkheid.

Mijn lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen, ik dank allen voor het geluk en de vreugde die wij samen mochten genieten. Volg mijn voorbeeld. Blijft samen één in liefde en bidt voor mij. Wij zullen elkaar weerzien.

Familieleden en vele vrienden, vaartwel en gedenk mij bij de Heer.

Onze Lieve Vrouw van Schilberg,
bid voor allen die nu bedroefd zijn!

—

Voor Uw blijken van medeleven, ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

**Mevr. J. G. E. H. Stassen-Kruijen,
kinderen en kleinkinderen.**

De Plechtige Zeswekdienst wordt gehouden in de kerk van de H. Landricus te Echt, op zondag 23 oktober 1983 tijdens de Hoogmis van kwart voor tien.