

GEDENK MIJ,
GIJ DIE MIJN
VRIENDEN WAART





Gedenkt in uw gebed

Anna Catharina Starmans

weduwe van

Pierre Eijdemans

Geboren 25-1-1903 te Ubach o. Worms.

Overleden 6-6-1978 te Heerlen.

Met dankbaarheid nemen wij afscheid van deze dierbare.

Eenvoud was een kenmerk van haar leven, rustig en bezonnen in de omgang met anderen.

In alle zorg heeft zij klaar gestaan voor het gezin, voor echtgenoot en kinderen alles gedaan waartoe zij geroepen was. Zij leefde en werkte in menselijke goedheid en liefde, maar ook in groot geloof tot God, volledig vertrouwen in hem stellend.

Toen haar echtgenoot plotseling stierf, was dit een zware slag voor haar, 'n

leed dat zij nauwelijks wist te overwinnen. Er was bij haar 'n leegte gekomen, die niet meer aan te vullen was.

Toch bezat zij een sterke innerlijke kracht, waardoor zij in staat is geweest om de zwakke gezondheid van de laatste tijden te weerstaan tot 't laatste, tot aan de dag dat de levenskrachten geheel ten einde waren.

Kinderen, familie en kennissen zullen haar niet gaarne missen.

Zij ruste in vrede.

Namens de familie hartelijk dank.

+

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 16 juli a.s. om 10.45 uur in de kerk van de H. Jozef te Waubach.