



BK 8052 C

Pastor bonus.

Jezus! † Maria! † Jozef!

„De ouderdom is eene sierlijke kroon, als hij gevonden wordt op den weg der Gerechtigheid. (Spr. 16, 31.)



In het H. Misoffer der Priester en de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Willem Hubert Spijkers.

De dierbare overledene werd geboren te Heerlen 14 Augustus 1848 en overleed te Heerlen 3 Nov. 1922 na eene kortstondige ongesteldheid voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

Hij was eenvoudig, oprecht, vreesde God en onthield zich van het kwaad. (Job. 1.) Van krachten uitgeput stierf hij in een gelukkigen ouderdom en op gevorderden leeftijd gekomen tot de volheid der dagen (Gen. 25, 8.) De dag van den dood is beter dan die der geboorte. (Eccles.) Want de dag der geboorte boeit de vrijheid der ziel aan het lichaam, de dood slaakt die boeien. (H. Hieron. 3, 436.)

GEBED.

Wij bidden U, o God, verleen aan Uwen dienaar Willem vergiffenis van zijn zonden en zwakheden, en laat hem deel hebben in het geluk der uitverkorenen. Dit smeeken wij U door Jezus Christus onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dagen aflaat.)

Joh. Roosenboom, Koster, Heerlerbaan.