



P. BOCKHOLTS

Fa P. GROEN-VENLO

ZOET HART VAN MARIA  
WEES MIJN HEIL

(300 d. afl.)

Ter zalige gedachtenis aan

# Anna Gertrud Speck

echtgenote van

**Antoon Jos. Dohmen**

Lid van de H.Familie.

Geboren te „Hoven” Ubach over Worms op 19 Febr. 1880 en zacht in de Heer ontslapen te Eygelshoven op 15 Maart 1949, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

---

Een langdurige ziekte maakte een einde aan 't leven van deze goede echtgenote. Berustend heeft zij de smarten van het ziek zijn gedragen en dat mogen wij een offer noemen dat de goede God zeker rijkelijk zal belonen.

Thans zullen de Engelen haar begeleiden naar het Paradijs, om eeuwig de Heiland te aanschouwen, dien zij zo vaak ontving onder broodsgedaante.

- Moe geleden was ze, en zeker dat de dood, de bandenbreker, komen zou en traagskens kwam om haar laatste levensvlam!
- Rust en vrede vroeg zij, vragend, maar het uitstel niet beklagend: ja, met liefde leed zij hier een langdurig vagevler. (Gezelle)

Dierbare echtgenoot, ik dank U voor uw goede zorgen, waarmee ge mij dag en nacht omgeven hebt. O. L. Heer moge 't U vergelden.

H. Joseph, voorbeeld en patroon der minnaars van Jesus H. Hart, bid voor ons. (100 d. afl.)

---

Driessens, Wimmersstraat 1, Eygelshoven