





Bid voor de ziel van zaliger

# Adrianus Spapens

weduwnaar van

**Maria Sibilla Kleintjens**

De dierbare overledene werd geboren 26 oktober 1877 te Chaam (N.B.) en overleed in het St. Jozef-ziekenhuis te Kerkrade, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, 25 oktober 1958.

---

Zalig de doden die in de Heer sterven.

(Openb. 14,13)

Die de Heer vreest, zal gelukkig zijn op het einde zijns levens en zal gezegend worden op de dag van zijn dood. (Eccl.)

Hij was een eenvoudige en vriendelijke man, die het leven met zijn goede en kwade kanten aanvaardde uit Gods hand, wetend, dat God met Zijn kinderen altijd het beste voor heeft.

Daarom bidden wij U, o Heer, dat Gij aan uw dienaar Adrianus en aan allen die in Christus rusten, de plaats van verkwikking, licht en vrede wilt verlenen.

Gij mijn dierbaren gedenkt mij in uw gebeden.