



Mama,

Wat heeft U het moeilijk gehad,
de laatste uren, dagen.

U bent al lang aan het vechten
maar we hoord'n U nooit klagen.

Stil en dapper als U was
viel U in een diepe rust.

U heeft nu geen pijn meer,
dit éne, slechts, stelt ons gerust.

Het w a a r ó m van dit alles
zullen wij nooit weten.

Mam, we zullen U nooit vergeten.

Miriam, Erwin, Ben, William, Ernest.

1 Kor. 13, 8 De liefde vergaat nimmer.

Gedenkt in Uw gebeden

mijn lieve vrouw en onze lieve moeder

FIENY RUSSEL

(geboren Maria Hubertina
Josephina Souren)

echtgenote van

Eduard Alexander Russel

Geboren werd zij op 8 maart 1931 in Hoeve
„De Streep” in Schaesberg als jongste van
13 kinderen en grootgebracht op de Rouwen-
hof in de meest zalige vrije natuur.

Een slopende ziekte maakte een einde aan het
arbeidzame leven van haar, van deze prach-
tige vrouw en lieve moeder en op 5 april, de
feestdag van de H. Vincentius Ferrerius, ver-
liet zij, volkomen geradbraakt en moegestren-
den, haar man en vijf kinderen, om voor
eeuwig van haar verdiende rust in de Hemel
te genieten.

Heer, geef haar lieve ziel de eeuwige rust.
O.L. Vrouw van de Berg Carmel: neem haar
onder Uw hoede.

Vader Russel en zijn kinderen danken U aller-
hartelijkst voor Uw medeleven op deze laatste
dag, dat wij met haar samen zijn en de laat-
ste wandeling die wij met haar gaan maken.

Hoewel wij haar nooit zullen vergeten, willen
wij haar nog eens extra gedenken en be-
danken na 6 weken op zondag 20 mei 1984 om
9.30 uur in dezelfde kerk, waar wij afscheid
van haar namen.