



In dankbare herinnering aan

Hub Snijders

echtgenoot van

Coba Snijders – Kaesler

Hub werd geboren te Merkstein op 19 februari 1944. Hij overleed in het ziekenhuis te Heerlen op 28 oktober 2016, in de leeftijd van 72 jaar. We hebben hem te rusten gelegd op het kerkhof te Rimburch, na een eucharistieviering in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch, op donderdag 3 november.

Wat er leeft bij het afscheid van Hub is dubbel. Ergens weet je dat het goed is zo en dat het voor Hub geen leven meer zou zijn als hij nog meer beperkt zou worden in zijn vrijheid. Maar we hadden er graag samen nog wat jaren aan toegevoegd.

We mogen zonder meer terugkijken op een mooi leven samen, in de 44 jaren van ons huwelijk. Goede jaren, die we zo weer over zouden doen. Hub was als man en als pap een gemakkelijke mens, die nooit op z'n strepen stond. Van huis uit vertrouwd met het boerenbestaan heeft hij zijn leven lang hard en graag gewerkt op het veld. Hub was een buitenmens, binnen had hij geen rust. Op het veld of in zijn tuin was hij in zijn element. Hij was ook een hele sociale man, die graag in het dorp kwam en met iedereen 'moelde'. Even een rondje door het dorp, al dan niet met zijn schapen die hij overal liet grazen op verzoek, nam uren in beslag.

Hetzelfde gold als hij in D'r Eck terecht kwam. Graag heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de Rimburchse gemeenschap en in het bijzonder voor de fanfare.

Hoe zwaar moet het hem gevallen zijn toen hij 9 jaar geleden geveld werd door zijn infarct en ziekte. In het ziekenhuis leek er aanvankelijk weinig hoop op enig herstel, maar toch mocht hij na een lange periode naar huis. Spreken zou niet meer kunnen en dat viel zwaar, maar met zijn scootmobiel kreeg hij een groot stuk van zijn vrijheid terug. Hij trok er graag en veel op uit, door het dorp of het veld in, zeker als er boeren aan het werk waren op het land. We waren op elkaar ingespeeld om elkaar te begrijpen. Hub genoot intens van zijn kleinzoon Stan, zijn grote trots, die hij graag volgde. Dankbaar was hij voor de uitstapjes die hij met Jattinder van Kwecoo mocht maken. Hij bleef wie hij was: een gemakkelijke man, die vlot tevreden was met alles.

Hub, pap, hoewel we je graag nog lang in ons midden hadden gehad zijn we met jou blij dat een leven met verdere beperkingen niet meer hoeft. Dank je wel voor alles wat we samen mochten beleven. Je beide broers zijn je in nauwelijks anderhalf jaar tijd voorgegaan. Dat je nu met hen mag rusten in Gods vrede voorgoed. Coba, Peggy & John, Stan, Fabien, Yannick

De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van Hub.

U bent uitgenodigd voor de zeswekdienst die zal plaatsvinden op zondag 11 december om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk.