



Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt  
en buig mij voor Uw Majesteit.

Wil in Uw gebeden gedenken

## HUBÈR SMEETS

echtgenoot van

**ELISE JETTEN**

Onze dierbare overledene werd geboren te Hamborn (Did.) 17 nov. 1902. Hij overleed onverwacht - nog voorzien van het Sacrament der zieken - in het ziekenhuis te Sittard 26 maart 1976. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard, hebben wij hem 31 maart aldaar begraven.

Van hoog tot laag vond steeds bij U gehoor. En oplossingen, och daar zorgde U wel voor. Een beetje "gerauwel" kwam er soms wel aan te pas.

Maar nooit gespeend van "Zitterd-sjpas".

Zo typeerden zijn naaste medewerkers hun chef bij zijn veertigjarig dienstjubileum op de mijn op 1 dec. 1960. En al degenen, die Hubèr Smeets hebben mogen kennen, zullen deze typering ten volle en met overtuiging onderschrijven.

Eenvoudig, ongecompliceerd en met een hem van nature gegeven opgewektheid is hij door het leven gegaan. Zijn grote trots was zijn gezin, zijn goede vrouw, zijn kinderen, zijn schoonzoons en schoondochters en zijn kleinkinderen.

Voor hen vooral stond hij altijd klaar om hen met woord en daad bij te staan, ook in de laatste periode van zijn leven, toen zich lichamelijke ongemakken manifesteerden.

Zijn tuin was zijn lust en zijn leven en hij was telkens gelukkig en blij als hij zijn kinderen eigen gekweekte groenten uit z'n eigen moestuin kon bezorgen.

De velen, die hem gekend hebben en speciaal degenen, die zich zo nauw met hem verbonden wisten, zullen hem dankbaar blijven voor alle goede zorgen, voor alle steun en behulpzaamheid.

Wij geloven en bidden, dat hij nu naar een beter leven is overgegaan en daar in de vrede en vreugde van de verrezen Heer onze voorspraak mag zijn.

Hubèr Smeets, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de bliken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De zeswekendienst zal worden gehouden op woensdag 26 mei 1976 om 19.00 uur in de St. Petruskerk (Grote kerk) te Sittard.