



In dankbare herinnering aan

HARRY SMEETS

* geb. 3-11-1911 - † gest. 15-6-1979

Priester van het bisdom Roermond

Wie hem gekend heeft, zal met een glimlach terugdenken aan deze hartelijke, blijmoedige en opgeruimde mens, waarvan een levensblijheid uitstraalde, die weldadig aandeed. Hij kon genieten van wat het leven aan vreugde schonk, maar genoot nog meer, als hij ook anderen daarin kon doen delen.

Maar hij was ook een mens bij wie velen een steun hebben gevonden in de zorgen en moeilijkheden van hun eigen leven. Harry had er altijd alle tijd voor.

Hij was priester geworden door Gods genade en de opofferende zorg van zijn ouders, hij was er dankbaar voor en heeft nooit vergeten dat hij mocht werken voor God en de mensen.

Tijdens zijn vacantie, op de laatste dag van zijn leven, was hij alleen op een vrij hoge berg, de San Salvatore. Een prachtig vergezicht, dat moest hij vastleggen en hij heeft het gedaan. Was het, onbewust, een heenwijzing naar het beloofde land?

's Avonds kwam het einde, plotseling.

Blijmoedig, zoals altijd kwam hij binnen. De Heer riep, en Harry ging heen naar het beloofde land. In dat geloof leven wij en vinden wij troost. Heer, laat uw dienaar Harry voor altijd leven in de vrede en de vreugde van de verrezen Heer.

Wij danken U voor Uw deelneming bij de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal plaats vinden op zondag 29 juli a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Bernadette te Sittard Baandert.