

O goede en allerbarmhartigste Jesus, aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknield. Ik bid en smeeK U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen, alsook een waar leedwezen over mijne zonden, en het vast voornemen van mij te beteren; ter zelve tijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden, terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jesus, hetgeen U reeds de propheet David van U zelve deed zeggen: „Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld.“

(Ps. 27, V. 17 en 18.)

Volle aflat, mits de gewone voorwaarden, voor diegenen, die dit gebed voor een beeld van den gekruisigde Jesus zullen bidden met gevoelens van godsvrucht en leedwezen



Jezus!

Maria;

Joseph!

„Op U, o Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. Ps.30.1



Bid voor de ziel van zaliger

Alexander Joseph Smeets

Lid v. d. Aartsbroederschap der H. Familie

geboren te Waubach, 5 Sept. 1845. voorzien van de laatste H. Sacramenten, aldaar den 8 Jan 1925 zacht en kalm in den Heer overleden. Aan echt christelijken stam ontsproten. leerde hij van jongs af aan God beminnen, de zonde haten en de deugd beoefenen en zich zoo voorbereide op een waarlijk godsdienstig leven. Sedert 13 Febr. 1875 in den echt verbonden met

Johanna Maria Josepha Pelzer

was zijn grootste zorg een voorbeeldig echtgenoot en huisvader te zijn en door een zeer arbeidzaam leven aan de zijnen niet alleen tijdelijk maar vooral geestelijk welzijn te bezorgen. Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen voort, waarvan de drie nog overblijvende Zonen van hunne offervaardige liefde getuigen, dat zij de groote waarde van een braven vader en een deugdzame Moeder hoogschatten.

Zijn aandenken zal bij hen en allen die hem gekend hebben in eere blijven. De diepbedroefde echtgenoot, de drie zonen met hunne huisgezinnen bevelen de ziel van den dierbaren overledene aan in 't H. Misoffer d. Priester en in het gebed der geloovigen, opdat hij spoedig ruste in vrede. Moge Christus, die hem geroepen heeft, hem ontvangen en mogen de engelen hem brengen in den hemel!

Jezus, zachtzinnig en ootmoedig van harte, maakt mijn hart gelijk aan het Uwe.

(300 dagen afl.)

Gebrs. Anten. Oranje-Nassaustr. 11, Heerlen.