





TER GEDACHTENIS  
aan

## Pater Dr. Frans Senden

Pater Senden werd geboren te Beek (L.) op 30 juni 1916 werd lid van de Congregatie van de Missionarissen van Scheut op 8 september 1937, ontving de Priesterwijding op 3 augustus 1942 en vertrok naar de Filippijnen in 1955, na enige jaren professor van filosofie geweest te zijn in Nijmegen. Hij overleed in Manila op 22 augustus 1973 en is aldaar begraven op 25 augustus 1973.

Pater Senden was een uitzonderlijk man en zeer begaafd. Vooral in de Sociale Hogeschool, die hij in Manila gesticht heeft zijn die gaven tot volle bloei gekomen. Die school was de vrucht van zijn diepe sociale bewogenheid en zijn ingeboren verlangen naar rechtvaardigheid.

Hij was een model Priester in deze tijd, een man die het Evangelie verkondigde aan de armen, en dit vooral in daden.

Zijn leven, zo totaal in dienst van de medemens dat het vroegtijdig tot een einde kwam, is voor ons een blijvende Evangelische Boodschap.

Moge dit een troost zijn voor zijn dierbare familieleden, confraters en vrienden.

Hij ruste in vrede.

Voor uw blijk van deelneming en medeleven met het overlijden van Pater Dr. Frans Senden, zeggen wij U mede namens de familie oprecht dank.

A. Verschure,  
provinciaal overste



De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 13 oktober a.s. om 9.30 uur in de kerk van de H. Jozef te Waubach.

drukkerij welman, waubach