



van Dyck

CONSUMMATUM EST.



In memoriam

Sjo Schrijnemakers

(Joseph Gerard Marie)

geboren 26 april 1933 te Heerlen en aldaar overleden 4 januari 1957, na de genademiddelen der H. Kerk ontvangen te hebben.

Vader, God van vertrouwen,

Wij hebben Sjo's bestaan ervaren als de vertolking van een grenzenloos rustig vertrouwen in de goedheid van alwat hij ontmoette. Zelfs tijdens zijn afmattende ziekte is hij aan dat goede trouw gebleven, waardoor hij zich voor ons maakte tot een geduldige zoon en broer, een blijvende vriend. Wij bidden U hem niet te beschamen in zijn geloof dat zijn ontmoeting met U een blijde verrassing zou zijn; en ons te leren steeds meer vertrouwwol te leven in de droefheid en de vreugde die wij nu gevoelen, omdat wij hem liefhebben.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onze Vader - Wees gegroet.