



Wil in uw gebeden gedenken

**JAN ERNEST SCHOENMAEKERS**

echtgenoot van

ELISABETH AGATHA MARIA VAN BEERS

Onze dierbare overledene werd geboren te Sittard 31 juli 1902. Hij overleed - voorzien van het H. Sacrament der zieken - te Diepenheim (Ov.). Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij hem begraven in het familiegraf op het kerkhof van Lindenheuvel.

Stammend uit een oud Limburgs geslacht, bleek Ernest Schoenmaekers over een meer dan gewone creatieve en kunstzinnige aanleg te beschikken. En hij groeide uit tot een van onze grote architecten. Omdat hij zo'n diep religieuze mens was, was hij ook in staat kerken te bouwen, die aan hun doel beantwoorden en echte Godshuizen zijn, waar de mens tot gebed en bezinning kan komen. Als geboren en getogen Sittardenaar verdiepte hij zich graag in de geschiedenis en met name in de bouwgeschiedenis van zijn vaderstad.

Plotseling, zo maar ineens, heeft de Heer van leven en dood hem - ver van zijn geliefde geboortegrond - tot zich geroepen. Maar wij mogen vertrouwen, dat de goede God, tot wiens eer hij zo'n waardige woonplaatsen ontworpen heeft, hem nu een eeuwige woonplaats bij zich in de hemel bereid heeft.

Ernest Schoenmaekers, rust in vrede.

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden na het plotseling heengaan van mijn geliefde man zeg ik u langs deze weg mijn oprechte dank.

E. A. M. Schoenmaekers-van Beers