



**S**iehe, o mein geliebter und gütiger Jesus, in deiner heiligen  
 Gegenwart werfe ich mich nieder und bitte dich mit le-  
 benzigstem Eifer: präge tief ein in mein Herz die Gefühle  
 des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, des Kreuzschmerzes  
 über meine Sünden und des Vorzuges, dich nicht mehr zu be-  
 leidigen, indem ich mit aller Liebe und allem Willen deine  
 hl. fünf Wunden betrachte, gnädigt mir vor die Seele führend,  
 was von dir, o mein Jesus, der hl. Prophet David gesagt hat:  
 Sie haben durchbohrt meine Hände und meine Füße, alle  
 meine Gebete haben sie gezählt.

(Ps. 21. 17. 18.)

Vollkommener Akt, den Verheerenden unendlich, für Alle, welche  
 nach vorberiteter Beicht und Kommunion dieses Gebets vor einem Bilde des  
 Schmerzhafsten Kreuzes beten. Aus 12. Gebetsbuch von St. 1862.



**Mein Jesus. Barmherzigkeit!**

Ablass von 100 Tagen jedesmal. Pius II. 1857.

Jesus! Maria! — Joseph!



Bid voor de ziel van zaliger  
— den Heer

## Jan Leonard Joseph Schobben

lid van de Aartsbroederschap  
der H. Familie

die na een langdurige met voorbeeldig geduld verdragen ziekte, meermalen gesterkt door de H. Sacramenten der Stervenden, onder de gebeden des Priesters en zyner dierebaren, zacht en kalm in den Heer overleden is den 13 November 1922.

Uit echt christelyken stam geboren te Waubach den 17 Mei 1854, groeide de overledene op in deugd en in wysheid, waardoor hy het vertrouwen verwierf zyner geestelyke overheid, die hem aanstelde in de vereerende bediening van koster en voorzanger der Kerk, waardoor hy zich ook de achting waardig maakte zyner wereldlyke overheid, die hem de gewichtige ambten opdroeg van Secretaris, Ontvanger en Amtenaar van den Burgerlyken Stand, waardoor hy niet

minder de vraagbak werd van velen in en buiten de Gemeente.

Den 4 Augustus 1896 huwde hy met Mejuffrouw Maria Elisabeth Hubertina Eydems, die hem 5 kinderen schonk, waaraan het jongste hem in de eeuwigheid voorafging, en met wie hy ruim 25 jaren trouw lief en leed heeft gedeeld.

Opgeruimd van karakter, maar vooral vast in het Geloof en vol vertrouwen op God, nam hy het goede uit Gods Hand dankbaar aan, maar verdroeg hy ook den tegenspoed met het grootste geduld. Veel heeft hy gebeden, veel heeft hy geleden; „den luister van Godshuis heeft hy lief gehad en de woonplaats zyner glorie“. (Psalm 25.8) Dat alles schenkt ons het volste vertrouwen op de eeuwige vergelding en gelukkige weerzien eenmaal daarboven. Dierbare kinderen, vergeet daarom de vermaningen en verzuchtingen uws vaders niet en Gy allen, aan wie hy weldaden heeft bewezen, Priesters en Geloovigen, bidt voor hem, opdat hy spoedig

**ruste in vrede.**

**Myn Jesus Barmhartigheid!**