



Fra Angelico

WIJ AANBIDDEN U CHRISTUS EN
WIJ LOVEN U, OMDAT GIJ DOOR
UW KRUIS DE WERELD
VERLOST HEBT.

In memoriam

Trautschen Schmitz

echtgenote van

Aloys Mennis

Lid van de H. Familie.

De dierbare overledene werd geboren te Schmidtheim, de 18e Juli 1897 en overleed na een langdurig lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden te Rimburg, de 24e Mei 1952, de dag van O.L. Vrouw Hulp der Christenen.

Bij allen bekend om haar blijmoedige levenszin en behulpzaamheid, legde zij in overgave aan Gods H. Wil, haar leven in de handen van haar Meester, tevreden en dankbaar voor de aan haar beste-zorgen. Op U, o Heer heb ik gehoopt en in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.

Mijn echtgenoot, kind en familie, bij dit scheiden vraag ik van U vele gebeden, opdat ik spoedig moge rusten in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.