



Zij is van deze wereld vertrokken om te
gaan naar die wereld, die meest
gewenschte van alle.

In het H. Misoffer der priesters en de gebeden der geloovigen en in het bijzonder zijner vrienden wordt aanbevolen

de ziel van zaliger
**Herman, Hubert, Frans,
Marie Schiffers,**

geboren te Heerlen 22 April 1915
en gestorven in het St. Jozef's hospitaal 30 Juni 1934, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Snel en onverbiddeijk is het werk des doods; doch het is Gods Wil en wie zal durven vragen, waarom het aldus is geschied.

In hem, wiens vroegtijdig heengaan wij diep betreuren, verliezen wij een jongeling met 'n edel karakter: ieder, die met hem in aanraking kwam, moest zijn vriend worden. Zijne ziel was aangenaam aan God en daarom haastte Hij zich hem uit deze wereld te nemen, opdat de wereld zijn hart niet zou verleiden.

Gij, mijne makkers, bedenkt, dat mijn vroegtijdig afsterven u is ten voorbeeld gesteld, opdat gij u niet zoudt beroemen op uw jonge jaren en de kracht van uw jeugd.

Lieve Broeders en Zusters, troost onze dierbare Ouders en bid voor mij.

Dierbare Ouders! Zoo gaarne was ik bij U gebleven. Weent niet als zij, die geene hoop hebben. Wij zullen elkander weerzien, waar niemand onze vreugde zal verstoren.

Zoet Hart van Jezus, ik vertrouw op U (300 dg)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil (300 dg)