



Een christelijke levens wandel
 is een zekerer weg ten hemel.

JEZUS! † MARIA! † JOZEF!

Heiligen heilzaam is de gedachte te bidden voor
de overledenen!

Ter christelijk-vrome herinnering

aan den Welédelen Heer

Theodoor Leopold SCHELL,

geboren den 6 Augustus 1834 te TEGELEN,
gehuwd den 8 Juni 1864 met *Catharina
Huberta Backes* en na eene langdurige
ziekte, welke hij met een voorbeeldig
geduld verdroeg, overleden zacht en
kalm, na bijtijds voorzien met de H.
Sacramenten der Stervenden, te BROEK-
HUIJZEN-RIMBURG den 30 October 1900.

Was ook de overledene zijner echtgenoot
steeds een zorgzame wederhelft, zijnen kinderen
een liefdevolle vader, zijnen medeburgers te
allen tijde behulpzaam, vredelievend en recht-
vaardig, die dan ook plichtbesef steeds voor
oogen hield en bevolgde. nochtans wordt hij
door zijne diepbedroefde weduwe, zijne vijf
kinderen en verdere familieleden den Eerwaarden
Heeren Priesters in 't H. Misoffer, zooals ook
den geloóvigen in hunne aandachtige gebeden
aanbevolen, opdat zijne dierbare ziel om zoo
eerder moge God aanschouwen in alle eeuwigheid.

Hij ruste in vrede.