



Cor Jesu, propitiatio pro peccatis  
nostris, miserere nobis.

Bid voor de ziel van zaliger  
den Heer

## FRANS SCHAFFRATH

Echtgenoot van  
Maria Stegers

geboren 26 April 1864 en overleden te Rim-  
burg 28 Februari 1940, na godvruchtig de  
H. Sacramenten der stervenden ontvangen te  
hebben.

---

De dierbare overledene was een achtens-  
waardig man.

Hij was eenvoudig en oprecht en godvreezend,  
afwijkend van het kwaad. Job. I. 1.

Zij sterven geen onvoorziene dood, die de  
gedachte aan den dood altijd voor oogen heb-  
ben. H. Anselmus.

Als wij met Christus lijden en sterven, zullen  
wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Rom. VII 17.

Dierbare Echtgenote, met wie ik zoo vele  
jaren lief en leed gedeeld heb, volg mij met  
Uw liefderijk gebed. Eenmaal zullen wij elkan-  
der weerzien in den zaligen hemel.

Zoet Hart van Jezus, ik vertrouw op U.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.