



*in de stilte ervaren we je 'zijn'
blijf ons nabij ...*

In dankbare herinnering aan

WIEL SAVELBERG

echtgenoot van

ANNA HERMANS

Geboren 12 januari 1923 te Kerkrade.

Na langdurig lijden stierf hij, voorzien van de sacramenten der zieken op 5 september 1994 te Heerlen.

Na een plechtige Eucharistieviering werd zijn stoffelijk overschot gecremeerd te Heerlen op 8 september 1994.

Wiel genoot van het leven.

Hij had er ook alles voor over om de mensen om hem heen te laten genieten. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen mochten vooral niets te kort komen. Hij hield van de natuur. Wandelen, fietsen en tuinieren waren zijn grote hobby's. Daarin vond hij ook de rust, waar hij zo'n behoefte aan had.

Tevredenheid was een van zijn vele goede eigenschappen, en door hem hebben we geleerd ook de kleine genoegens van het leven te waarderen.

Tijdens zijn ziekte probeerde hij, voor de mensen die hem dierbaar waren, de moed

erin te houden. Zelf zag hij het helemaal niet meer zitten.

Wiel hield niet van treurige, bedroefde gezichten. Zelfs toen hij wist, dat hij niet meer zou kunnen lopen, probeerde hij anderen te laten lachen.

We zullen hem zeker missen, maar we mogen niet zo egoïstisch zijn om te zeggen dat we hem langer bij ons hadden willen hebben, terwijl hij de rust verdiende, waar hij zo naar verlangde.

Lieve Wiel, pap, opa, we proberen eraan te denken hoe je genoot als we lachten, en hoe erg je het vond als we ergens om treurden !

De zeswakedienst zal plaatsvinden op zaterdag 22 oktober 1994 om 19.00 uur in de parochiekerk van Rimburch.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978