



Hij voert mij naar wateren,
waar ik kan rusten.

Ter dankbare herinnering aan

LEI SALDEN

echtgenoot van

Mia Nelissen

Hij werd geboren in Nieuwstadt op 30 juni 1905 en overleed na gesterkt te zijn met het Sacrament der Zieken, in Sittard op 11 juli 1978.

Wij zijn dankbaar dat we deze goede echtgenoot en vader in ons midden mochten hebben, maar bedroefd bij dit vrij onverwacht heengaan. Met alle energie heeft hij zich jarenlang ingezet voor het welzijn van zijn gezin en tegelijkertijd met toewijding de belangen gediend van zijn werkgevers. Jarenlang verzorgde hij met grote accuratesse de administratie van de kerk in Overhoven en leefde mee met alle problemen in kerk en maatschappij.

Zijn diep geloof gaf hem de stiptheid en de plichtsgetrouwheid aan de traditie. Daarom had hij vele vrienden, die hem een diep respect toedroegen en wisten dat men nooit tevergeefs een beroep deed op hem.

De last van zijn invaliditeit heeft hij aanvaard en vond hierbij de grote steun van zijn vrouw, zijn zoon en vele anderen.

In stilte heeft hij veel geleden en zich daardoor voorbereid op zijn heengaan uit ons midden. Hij zal nu voor eeuwig bij God zijn na dit verdienstelijk leven.

Hij moge rusten in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele bliken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de begrafenis van U mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 2 september a.s. om 19.00 uur in de kerk van de H. Petrus te Sittard.