



GOD PLANTTE DEZE BLOEM IN
DE HEMELHOF
VÓORDAT DE BOOSHEID HAAR
REINHEID HAD GESCHONDEN.



Ter blijde herinnering aan
ANNELIES SAHL

Kort was haar leven hier op aarde. Zij werd 9 juni 1952 geboren en stierf, gesterkt door het Sacrament der zieken, 10 aug. 1963. Wij droegen haar 13 aug. naar haar laatste rustplaats op het St. Barbarakerkhof te Treebeek.



Heel vroeg in de morgen riep God haar. Haar antwoord was een blij „Spreek Heer, Uw dienaress luistert”.

God nam dit jeugdig leven, omdat het zo mooi en gaaf was. Zij was nog jong maar toch bereid aan Gods stem te gehoorzamen. Annelies laat een lichtend voorbeeld achter voor allen, die haar kenden. Gehoorzaamheid, hulpvaardigheid en geduld sierden dit jonge leven. Daarom ontving zij van haar Schepper, Die haar het leven gaf, reeds nu haar onvergankelijke beloning.

Ouders, zus en broers, familie en kennissen, blijft niet bedroefd. Ik was hier op aarde gelukkig, maar nu nog meer. Ik blijf bij U in de herinnering en straks zien wij elkaar terug voor altijd. Troost elkaar met deze woorden.