



OVERWINN

zal
Ik doen eten
van de boom
van het leven
die staat
in het Paradijs
van God.

h.Sraf

Apoc. 3, 7.

Jezus † Maria † Joseph



Bidt voor de ziel van zaliger

Willem Joseph Rutten

echtgenoot van

Maria Regina Cordewener

De overledene werd geboren te Rimbürg
17 nov. 1903 en overleed, voorzien van
de H. Sakramenten, in het ziekenhuis te
Heerlen 25 aug. 1968 en werd begraven
te Rimbürg.

Zalig zij, die in de Heer sterven.

God, de bestierder van het heelal be-
schikt het alzo. Wij buigen het hoofd
en zeggen: „Heer, Uw wil geschiede”.
O God, neig Uw oor naar mij en ver-
hoor mijn gebed, laat Uw wonderbare
barmhartigheid uitschijnen, want Gij
redt degenen die op U hopen. Op U,
Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid
zal ik niet beschaamd worden.

Geliefde echtgenote, kinderen en klein-
kinderen van u scheidende vraag ik uw
gebeden, opdat ik spoedig moge ruste
in vrede.

Mijn Jezus barmhartigheid.