

ΜΗ

ΘΥ



Ter herinnering aan
Jan Leopold Hubert Rutten

Geboren te Rotterdam 10 december 1893
Overleden te Brunssum 2 juni 1982

Onze dierbare overledene was een zachtmoedig en bescheiden man. Door zijn studie en technische bekwaamheid had hij veel in zijn mars, maar nooit liet hij zich op zijn talenten voorstaan. Hulpvaardig als hij was nam men hem op bij het bestuur van de stichting en was hij lid van de bewoners-commissie. Ondanks zijn leeftijd wilde hij iets doen voor zijn medemensen.

Hij bereikte 'n gezegende ouderdom, maar moest tenslotte ook ervaren dat ouderdom met gebreken komt. Hij heeft de pijnen van zijn ziekte gedragen, zonder dat de omgeving er weet van had. Hij klaagde nooit. Alleen op de vraag of hij pijn had, zei hij "ja"... zonder verder commentaar.

Hij was een mens die blij was als het anderen goed ging en weinig voor zichzelf verlangde.

Hoe moedig hij was bleek de laatste dagen. Met een volmondig "Ja, graag" antwoordde hij toen hem gevraagd werd of hij bediend wilde worden. En toen hem twee dagen voor zijn dood gevraagd werd of hij de nacht alleen durfde te blijven, zei hij dat hij niet bang was voor het einde.

's Avonds bij het afscheid dankte hij met een tevreden glimlach toen we hem het "Angelus" voorbad. Zijn lippen probeerden mee te doen en met zijn hand trachtte hij het kruisteken te maken.

Zo kan een gelovig Christen sterven, omdat hij bouwt op God.

God was zijn betrouwen en hij zal volgens Diens belofte dan ook in eeuwigheid niet beschaamd worden.

De familie dankt u voor uw blijken van medeleven.

De zeswakedienst zal worden gehouden op zaterdag 17 juli a.s. om 19.00 uur in de kerk van St. Johannes de Doper te Eysgelshoven.