



INRI

Gegroet,
o Kruis,

onze
enige
Hoop.

W. v. Woerkom

ik, die geboren ben
uit uwe schoot,
voel mij verkoren en
klaar tot uw dood.
't eind van mijn zwerven zal
zijn als ik sterven zal
weer in uw schoot.

maar is mijn zwerven niet
zingen naar u?
is al mijn derven niet
winnen van u?
't einde der dagen is
eeuwig. - mijn zingen is
sterven in u.

(a. roland holst)

vroom herinneren aan maria elisabeth
von schwartzenberg-russel; op 3
februari 1958 mocht zij op ruim
73 jarige leeftijd, christus, haar
heer, tegemoet treden.