



Copyright

Kleist-Adelt, Maastricht

Ter herinnering
aan ons kindje en broertje

HARRIE ROVERTS

Met Kerstmis 1959 had God het ons geschonken, doch het Paasfeest mag het reeds in de hemel vieren, want God nam het weer tot Zich 27 maart 1960.

Nog rein en onbedorven,
het zieltje blank en schoon,
zijt gij wel vroeg gestorven,
maar hebt ook vroeg verworven
de schone hemelkroon.

Lief kind, wel uit onze ogen,
maar nimmer uit ons hart,
bid, dat we U weerzien mogen
waar d'engelen tranen drogen,
waar scheiding is noch smart.

Gezelle