



†

IN MEMORIAM

„Moogt gij in Vrede rusten bij God“
(Rom Catecomben)

†

Johan Renier Rothkrans

Pastoor te Berg en Terblijt

* te Nieuwenhagen, 26 november 1911.

† te Maastricht, „St Annadal“, 21 april 1971.

Een grote steun en troost in zijn laatste moeilijke uren waren voor hem de Sacramenten der zieken.

Een heel bijzonder priester, die door zijn „hel en hemel van Dachau“ alles zo enorm wist te relativieren; hij deed iedereen goed, omdat hij zo rechtlijnig zijn priesterlijke boodschap bracht, met nooit anemende ijver en de totale inzet van zijn persoon.

Daarom was zijn boodschap zo pretentieloos, zo echt en waar, zo overrompend en soms zo ontwapenend; ze moest wel overkomen als de blijde Boodschap van zijn Heer; daarom was hij ons allen zo dierbaar en had hij ons veel te zeggen.

Deze zeldzame priester is een zegen geweest voor zijn parochie's, waarvoor hij zich letterlijk heeft uitgesloofd, voor zijn vele vrienden, die hem graag mochten, voor talloze zieke mensen en mensen in nood, voor zijn vrienden missionarissen en hun missie, waarvoor hij alles over had. Hij heeft slechts gemeten met de maat der liefde. Zijn sterven was een verlangend uitzien naar de komst van zijn Heer: Ik ben heel erg blij en heel erg nieuwsgierig; dank allen namens mij. Adieu!

Familieleden, parochianen en vrienden van deze priester, de goede God had door hem een blijde Boodschap voor ons allen.

De Vrede van God, de rust en de heerlijkheid van het hemels Jeruzalem moge nu zijn deel zijn.

Voor Uw gebeden, H. H. Missen en blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van hem die ons zo dierbaar was, betuigen wij U onze oprechte dank.

Moge God U daarvoor zegenen

M. H. Rothkrans
J. B. Pluijmaekers-Rothkrans
P. J. Pluijmaekers en kinderen

†† De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 6 juni a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Monulphus en Gondulphus te Berg en Terblijt.