



Heere Jezus, leer mij mijn kruis dragen.

JEZUS † MARIA † JOSEPH

Bid voor de ziel van zaliger

ANNA MARIA WILHELMINA ROHS

echtgenoot van

MATHIEU HEINEN

geboren te Rimburg, 17 Oct. 1884, na het ontvangen der laatste H.H. Sacramenten, zacht en kalm overleden te Pey 28 April 1938, en aldaar begraven op het R. K. kerkhof, 2 Mei d. a. v.

Van haar kindsheid af heeft zij God gevreesd, Zijne geboden onderhouden en met geduld de beproevingen geleden. (Tob. II)

Gelukkig de mensch, die het uur van zijnen dood altijd voor oogen heeft en zich dagelijks tot sterven voorbereidt. (Thom. à Kempis)

Als ik denk aan uwe dienstmaagd, o mijn God, aan haar zoo zuiver en heilig leven, aan haar zoo teeder en opofferend hart; als ik mij een moeder voorstel, die ik zoo vroeg heb verloren, dan ween ik !... Ik ween over haar en voor haar !... en zoo iemand zich verwondert, dat ik mijne moeder, mijne teedere moeder, die ik heb zien sterven, beweene; als ik ween over die moeder, die mij zoo levendig beminde en aan wie ik zooveele offers en tranen gekost heb,... ach ! dat hij dan een weinig medelijden hebbe met haar en met mij !... dat hij gelieve te bidden. (H. Augustinus)

Mijn kinderen, eert uwen vader, weest zijn stut en steun; bidt voor Uwe moeder die U harerzijds God zal blijven aanbevelen.

Mijn echtgenoot, werp al uw bekommelingen op God, want hij draagt zorg voor u. (I Petr.)

Mijn Jezus barmhartigheid !

W. Delsen Severins, Susteren