

Russische Icoon Moeder Gods 19^e eeuw

© Kunstbildarchiv Aline Lenz, Hamburg - Foto Jochen Remmer - Particulier bezit Helmut Brenske, Hannover

Uitgave: Kunst Adelt Maastricht

2631



TER HERINNERING AAN

ANDRÉ RÖMKENS

echtgenoot van

ROOS GEENEN

Hij werd geboren op 18 november 1922 te Ubach over Worms en overleed thuis, op 26 oktober 1993. Hij werd op 30 oktober, na een plechtige requiemmis in de kerk van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat, begraven op het parochiële kerkhof aldaar.

Pap, onder het kruis in de woonkamer waar je geleefd hebt, en vanwaar je van ons bent heengegaan, staan de woorden van Jezus: "Het is volbracht". Jij wist als diepgelovige man, dat je een opdracht te volbrengen had op deze wereld. Je had het beste met ons voor, je zorgde als een goede man, een levenslustige vader en lieve opa altijd voor een vrolijke noot. Daarom had je ook vele vrienden. We waren samen gelukkig. Je genoot van de tuin, van dansen, van sport, van je gezin en nog het meest van je kleinkinderen. Je had een gevoelig hart en verdroeg geen onenigheid of ruzie. Toen je de laatste jaren ziek was, wilde je nooit anderen tot last zijn, nooit klagen, ondanks je pijnen. We danken je voor je bewonderenswaardige moed en je grote geduld, voor je voorbeeld in Gods-

vertrouwen, voor al je betoonde liefde. Je was graag thuis, bij je zorgzame en lieve vrouw Roos. We begrepen je woorden: Bedankt en zorg goed voor mam!" Tot ziens en bid voor ons, opdat wij onze taak in dit leven goed volbrengen.

AFSCHIED
VERTROUWEN IN HEM
GENIETEN MET ONS
JOUW LEVEN

ONPEILBARE PIJN
ZINLOZE LEEGTE
JOUW DOOD

BIJ HEM
OOIT MET ONS
HET WEERZIEN

(R.M.)

Voor uw medeleven met zijn ziekte, overlijden en begrafenis, zeggen we u van harte dank.

**Echtgenote,
kinderen en kleinkinderen.**

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat op zondag 5 december a.s. om 11.15 uur.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978