

In dankbare herinnering aan

Lore Roelings

weduwe van

Hein Windmüller

Lore werd geboren op 22 oktober 1933 te Waubach en overleed op 5 februari 2011 te Heerlen. Na een plechtige Eucharistieviering op 10 februari 2011, in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch, vond de crematie plaats te Heerlen.

De zeswewendienst zal worden gehouden op zondag 27 maart om 10.00 uur in voornoemde kerk.

Vandaag moeten we afscheid nemen van een lieve moeder en oma. Wij zijn verdrietig maar ook dankbaar voor al het goede wat zij ons heeft gegeven. Ze bracht vanaf haar jeugd haar leven door in Rimburch. Ze trouwde met Hein Windmüller. Mam was een vrolijke en zorgzame moeder en vrouw. Toen ze jonger was, heeft ze samen met pap het "Café 't Lore" gehad. Dat was een fijne en bijzondere tijd, vond ze.

Ze was gastvrij en zorgde met hart en ziel voor anderen. Iedereen was altijd welkom, als ze zelf maar niet de deur uit hoefde.

Haar moeder woonde dicht in de buurt. Mam heeft haar later de nodige zorg gegeven en pap heeft ze ook tot op zijn sterfbed met veel liefde verzorgd.

Het overlijden van pap heeft ze maar moeilijk kunnen verwerken.

Erg trots was ze op haar kinderen, maar vooral op haar kleinkinderen, Marloes en Jolien, voor hen was haar niets teveel.

Ze is in Rimburch lid geweest van de zangvereniging, de kegelclub, de Kavó en ze heeft jaren met plezier in het kerkelijk dameskoortje gezongen, totdat haar lichamelijke conditie achteruit ging.

De laatste jaren werd haar leven beheerst door pijn. Ze had meer verzorging, begeleiding en een aangepaste woonomgeving nodig.

Ze ging niet graag uit Rimburch weg, maar het moest. Sinds 9 maanden verbleef ze in een aanleunwoning in het Heereveldje, waarvan de laatste 6 maanden weer samen met haar zus, Anne.

Voor een rugoperatie verbleef ze in het ziekenhuis. Door complicaties is ze onverwachts overleden.

Wij danken u voor bliken van medeleven,
vooral op deze dag van afscheid.

Louise, Berend, Marloes
Peter, Lilian, Jolien.