



*Dank, goede vrienden,
voor al het mooie dat
wij samen beleefd hebben.*

†

„De dood moet geen kwaad geacht worden,
als hij het einde is van een goed leven”.
(Augustinus).

Gedenk in uw gebed

PAUL RITZEN

echtgenoot van

JOHANNA MARIA HUBERTINA JONGEN

Hij werd geboren te Richterich (Duitsland),
24 september 1916. De plotselinge dood heeft
hem verrast zodat hem en ons het afscheid
bespaard werd toen God hem uit ons midden
riep in de morgen van 5 maart 1982.

Op weg naar zijn hobby heeft de Heer van
leven en dood vader tot zich geroepen.
Het abrupte einde stelt ons voor de moei-
lijke opgave in de verleden tijd te spreken
over iemand, die zo scherp in onze geest
tegenwoordig is.

Voor de meeste die hem kende was hij d'r
Paul en voor de familie d'r nonk Paul.

Plichtsgetrouw heeft hij 44 jaar lang zijn
werk op de koul verricht en hij was er trots
op dat hij maar een keer 'n „boemelschiech”
had gehad.

Zijn leven werd gekenmerkt door een grote
liefde voor zijn vrouw en kinderen.

Maar zijn allergrootste hobby was toch de
broederschap „St. Sebastianus” waarvoor hij
zich dan ook 27 jaar met hart en ziel heeft
ingezet. Ook zag hij de juiste waarde in
het leven: genegenheid en echte vriendschap
werden door hem zeer op prijs gesteld.

In een vanzelfsprekende trouw aan het voor-
vaderlijk geloof is hij door het leven gegaan.
Hij laat ons dan ook een voorbeeld na van
een gaaf, kristelijk leven. Wij allen weten, dat
wij - als wij zijn leven en levensopvattingen
tot voorbeeld nemen - op de goede weg zijn,
op de weg die Christus van ons vraagt.

Het is een voorrecht voor ons allen hem de
onze te hebben mogen noemen en wij bidden
en vertrouwen, dat de Heer van leven en
dood hem bij zich moge opnemen in de
plaats van verkwikking van rust en vrede.
Paul Ritzen rust in vrede.

Uw belangstelling en medeleven hebben
ons goed gedaan.

Wij danken U daarvoor.

**Mevr. Ritzen-Jongen
en kinderen**

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 29 april a.s. om 9.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Joannes de Doper te
Eygelshoven.

Bgr. Ond. Lindeman, Schaesberg, Tel. 313197