



Vrede zij U allen!



In de vrede van Christus is ontslapen

## **Wilhelm Joseph Putmans**

echtgenoot van

## **Maria Catharina Josepha Vaessen**

Hij werd geboren te Waubach 13 februari 1887, overleed in het De Weverziekenhuis te Heerlen 3 september 1968, gesterkt met de H. Sacramenten der zieken en werd begraven te Waubach 7 september d. a. v.

De vrede zal komen op een dag, die aan de Heer bekend is en er zal geen dag of nacht meer zijn, maar eeuwig licht en oneindige klaarheid. onverstoorbare vrede en onbezorgde rust.

De dood is geen sterven; de dood is een geboren worden voor een eeuwig geluk.

Dierbare vrouw vertrouw op God die ons roept tot een eeuwig samenzijn.

Beste kinderen, hebt dank voor de vele en goede zorgen aan mij besteed, door mijn bidden zal ik het goed maken.

Bid dikwijls voor mij. Goede Jezus. geef hem de eeuwige rust.

Dat hij ruste in vrede

De familie PUTMANS dankt U hartelijk voor de blijken van deelneming, welke zij bij het overlijden en begrafenis van U mochten ontvangen.



De plechtige zeswekendienst zal plaats vinden op zaterdag 19 oktober 1968 om 9.00 uur in de parochiekerk van de H. Joseph te Waubach.

Druk: Welman, Waubach.