



In dankbare herinnering aan

FRANS JULIUS PÖSCHKENS

weduwnaar van

Margarete Anna Hoim

* 28 Maart 1906 te Ubach over Worms.

† 10 Januari 1985 te Heerlen.

Begraven 14 januari d.o.v. op de
R.K. begraafplaats te Rimbürg.

Sommige mensen zoeken drukte, andere stilte.
Sommigen willen mensen om zich heen, anderen zijn graag alleen. De een laat zich helpen, de ander doet het liever zelf.

De een geeft gemakkelijk op, de ander vecht tot het laatste.

Zijn leven heeft hij nuttig besteed, 40 jaar w zijn werk bij Laura en Ver. en daarna in de jaren waarin hij voelde dat hij voor zijn werk de beste krachten had moeten geven.

Zonder klagen en dapper heeft hij zijn ziekte tot de laatste minuut gedragen.

Hij was dankbaar voor alles wat hij aan liefde en aandacht mocht ontvangen, wij zijn dankbaar voor alles wat hij ons gegeven heeft en wij bidden dat hij nu vrede en geluk mag ervaren bij de Heer, die ons het volle leven heeft beloofd.

De familie dankt U voor uw medeleven.

+

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 24 februari om 10.15 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimbürg.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978