



Alwie in Mij gelooft ook al
is hij gestorven zal leven.



In de vrede van Christus is
ontslapen

Maria Catharina Plum

weduwe van

Wilhelm Joseph Janssen

Zij werd geboren te Ubach over
Worms 29 mei 1888, en overleed
aldaar 6 september 1968, gesterkt
met de H. Sacramenten der
Zieken.

Het leven van deze goede moeder en
grootmoeder was door haar ongekun-
stelde eenvoud, haar alles en allen om-
vattende liefde groot en rijk.

Haar diep godsdienstig leven kwam tot
uiting in een mooi en gaaf gebedsleven
en in een ongeschokt vertrouwen op
Gods goedheid.

Wijs waren haar woorden, maar de
grootste wijsheid was haar voorbeeld.
Dierbare kinderen, ik dank u voor alles,
eens zullen wij weer verenigd zijn bij
God en blijft trouw aan wat ik u geleerd
heb.

Moge het gebed van u en uw kinderen
mij ten voordeel zijn.

Dierbare familie, ik vraag uw gebed,
moge God u allen zegenen.

○ Maria, wees ons heil.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De familie Janssen dankt U hartelijk
voor de belangstelling en deelneming,
welke zij tijdens de ziekte, het over-
lijden en de begrafenis van U mochten
ontvangen.

†

De plechtige zeswekendienst zal plaats vinden
zondag 27 oktober a.s. om 9.30 uur in de kerk
van de H. Jozef te Waubach.