



*Ik heb een land gevonden
waar vreemde bloemen
eeuwigdurend bloeien.
Waar het licht nooit zwakker wordt
en waar alle dingen
een onsterfelijke muziek voortbrengen
die nog nooit gezwegen heeft
sedert het begin der tijden.*



Liesbeth Plum
echtgenote van
Gerard Mennis

Geboren op 25 februari 1926 en
overleden op 5 mei 1989.

Voor mama waren de dagen te kort.
Zij deed zoveel en wilde nog zoveel meer
doen.

Voor papa was zij een goede en trouwe
echtgenote. Met hem deelde zij heel
veel vreugde maar ook zo menige zorg.

Als mama en oma leerde ze kinderen en
kleinkinderen open oog te hebben voor
al het mooie in het leven.

Zij stond klaar voor ieder die een beroep
op haar deed. Haar eigen kracht putte zij
uit haar vaste geloof en onwankelbaar
vertrouwen in Onze Lieve Vrouw.

Muziek liep als een rode draad door haar
leven. Zij zong graag, speelde prachtig
viool en orgel en genoot van het luiste-
ren naar vooral klassieke muziek.

Toen ze de laatste jaren wat meer tijd
voor zichzelf kreeg, kon ze een lang
gekoesterde wens verwezenlijken door
vreemde talen, kunstgeschiedenis en
filosofie te studeren.

Tijdens een excursie naar Florence,
waar zij zeer van genoot, werd zij door
haar Schepper teruggedroepen.

Naast intens verdriet, omdat we haar zo
vroeg en plotseling moeten missen, zijn
wij dankbaar voor alles wat zij voor ons
betekende en dat het lijden dat zij
vreesde, haar bespaard is gebleven.

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 24 juni 1989 om 19.00
uur in de parochiekerk van de H. Joan-
nes de Doper te Eygelshoven.

Begravenisfonds Eygelshoven-Hopel
tel. 045-460036