



O GOEDE EN ALLERBARMHARTIGSTE JEZUS, aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknield. Ik bid en smeeek U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen alsook een waar leedwezen over mijne zonden en het vast voornemen van mij te beteren, terzelfdertijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden, terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jezus, hetgeen U reeds de profeet David van U zelve deed zeggen : « Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld. »

Volle aflaat.

Jezus! † Maria! † Jozef!



Bid voor de ziel van zaliger
Anna Barbara Ploem

Echtgenoot van

Albert Jozef Borghans

Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie.

De diepbetreurde overledene werd geboren te Rimborg 30 Sept. 1864 en overleed aldaar, meermalen gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, zacht en kalm den 11 Februari 1934.

Deze goede moeder was een achtbare vrouw, een vrouw van deugd boven mate te bewonderen en der goede gedachtenis waardig (2 Mach. 7 20)

Zij was zacht, rustig en goed. Zij beminde haren plicht, was vol liefde jegens God en wist van niets anders, dan zich zelve te vergeten om slechts aan anderen te denken. (H. Greg.)

Gods H. Wil was haar richtsnoer bij haar leven. „Zooals God wil“ was 't woord, dat zij sprak op haar ziekbed; dat woord was haar troost en sterkte.

Dierbare Kinderen, vooral Gij, die in verre Missielanden en in het klooster voor anderen bidt en offert, ik reken op uw gebed. Verdubbelt uwe liefde jegens uw goeden Vader; leeft in liefde en eensgezindheid en de God des Vredes zal met U zijn.

Tot weerziens in den hemel!

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht. (300 d. afl.)