



3223





Ter dankbare herinnering aan

GIEL PIETERS

weduwnaar van

Gerda Pasmans

in vriendschap verbonden met

Leny Verreck - Merx

Giel werd geboren op 9 november 1927 in Wijlre en overleed, gesterkt met de H. Sacramenten en omringd door zijn dierbaren, in het Atriumziekenhuis te Kerkrade, op 6 april 1999.

Hij werd op 10 april begraven op het kerkhof van de St.-Mauritiusparochie te Schin op Geul, na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk aldaar.

De familie dankt u hartelijk voor uw gebed en medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van St.-Mauritius te Schin op Geul, op zondag 16 mei a.s. om 11.00 uur.

Dankbaar dat we hem tot het laatst in ons midden mochten hebben, geven we Pap, met pijn in ons hart over aan God. Hij heeft een grote strijd gestreden en tot het laatst gehoopt op beter.

Pap stond altijd klaar voor zijn gezin. Hij kende zijn vrouw Gerda al sinds zijn jeugd. Vanuit Indië schreef hij haar dagelijks. Zijn vrouw en kinderen stonden bovenaan en later ook hun gezinnen met de kleinkinderen. Dit kwam nog in zijn laatste levensmaand tot uiting met de geboorte en het dopen van Luc. Pap wilde er persé naar toe. Dat is voor iedereen waardevol geweest. Met Leny heeft Pap zijn laatste jaren doorgebracht. Ook haar gezin was belangrijk voor hem en hij genoot van de kleinkinderen. Pap was ook altijd een gelovig mens.

De H. Gerardus nam een zeer speciale plaats in. Zijn weg leidde menigmaal naar Wittem om tot de H. Gerardus te bidden.

Tot op het laatst heeft hij zijn dierbaren om zich heen gehad. Wij zijn blij dat we dit hebben kunnen doen voor Pap.

Pap, bedankt voor de goede zorgen.