



†

Dankbare herinnering aan

Bert Philippen

echtgenoot van
May Philippen-Gubbels

Het leven van Bert kabbelde samen met May voort, zoals een rivier in haar zomerbedding. Bert was het allerliefste thuis bij May waar hij genoot van zijn gezin en kleinkinderen die hem de allerliefste pap en opa van de wereld vonden.

Plotsklaps, samen met het wassende en kolkende water van de Maas, werd Bert ernstig ziek en kwam hij in een dusdanige stroomversnelling terecht dat de tijd te kort bleek om van al zijn vrienden en bekenden afscheid te nemen.

Nu weten wij dat onze "rots in de branding" in een rustig vaarwater terecht is gekomen en dat zijn kracht en liefde voor ons onvergetelijk zullen zijn. Hierdoor maakt ons verdriet plaats voor groot respect en dankbaarheid.

Geboren te Broeksittard op 11 mei 1927, overleed hij, voorzien van het Heilig Oliesel, te Stein op 16 januari 1994. Hij werd op 19 januari 1994 te rusten gelegd op het kerkhof van Nieuwdorp-Stein.

Voor Uw blijken van deelneming ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van hem die ons zo dierbaar was, betuigen wij U onze oprechte dank.

Speciale dank gaat uit naar "de zwarte panters en de panterinnen" en naar zijn vrienden bij de kanarieclub die hij een zeer warm hart toedroeg.

De zeswekendienst zal plaatshebben op zaterdag 26 februari 1994 om 19.00 uur in de parochiekerk van "Onze Lieve Vrouw, Hulp der Christenen" te Nieuwdorp-Stein.