



Jésus, ouvrez à son âme
votre paradis.

Jezus! Maria! Joseph! Johannes!

Gelijk het den Heer heeft behaagd,
is 't geschiedt, de Naam des Heeren
zij gezegend. Job. I. 21.

†

In 't H. Misoffer en de gebeden
der geloovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

**Rosalie Josephine Léontine
Antonie Gerardine Peters**

die geboren te Hoensbroek den 26 Juli 1925, en
overleden te Heerlen in 't St. Jos. ziekenhuis den
9 Februari 1932, na eene hardnekkige ziekte,
tijdig voorzien van de H. Sacramenten der ster-
venden, in den ouderdom van nog geen 7 jaren.

Ons klein dochtertje gaf door haar goeden
aanleg en haar vroomheid de beste hoop voor
de toekomst. Zij evenwel was als eene bloem
die heerlijk openbloeide voor Gods aanschijn,
die Hij wilde plaatsen te midden van zijne
engelen. Droefheid vervult ons hart. Zij laat eene
leemte achter in 't huisgezin. In den hemel echter
zal zij heerlijk bidden voor vader, moeder, broer
en zusjes. —

Wanneer gij niet wordt als deze kleinen, zult
gij 't rijk der hemelen niet binnengaan (Bergpr.)

Zalig zijn zij, die een rein hart hebben, want
zij zullen God aanschouwen. (Math. V. 8)

Mijn Jezus barmhartigheid (300 d. afl.)

Zoet hart van Maria, wees onze redding (300 d.)

Druk R. Hamers-Custers, Nieuwenhagen