



R. V. Ned.

3520

eigendom

*Heel medelyden met mij, gij ten minste die myne vrienden
zijt, want de hand des Heeren heeft mij getroffen.*

JESUS † MARIA † JOZEF



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MARIA-CATHARINA PETERS

weduwe van

ANTOINE-JEAN MERMANS

Lid der Derde Orde, en van den H. Rozenkrans
geboren te Hoensbroek (Holl. Limb.) den 13 Mei 1866,
godvruchtig in den Heer ontslapen te Neerhaeren, den
6 December 1927, meermaals voorzien van de H. Sacra-
menten der stervenden.



Zulk leven, zulke dood. Godvruchtig was haar leven,
godvruchtig hare dood; zij leefde gansch voor God, en
voor God is zij dan ook gestorven.

» O Heer, wij, hare kinderen, wij zijn er zeker van dat
Gij onze lieve moeder reeds bij U hebt opgenomen; dat
zij reeds geniet van de vreugde van Uw aanschijn en
ondervindt de waarheid van het evangeliewoord: «Za-
lig zij die weenen, want zij zullen verblijd worden.»

Gij weet, o Heer, hoe moeder heeft geweend; hoe het
afsterven van vader en het sneuvelen van onzen held-
haftigen broeder, haar als een zwaard in 't harte sloeg.
Als een sterke vrouw heeft zij geleden, zonder morren
Uwen H. Wil aanbeden. Wij weten, Heer, dat Gij de
mensen die geduldig voor U leden, belooft en ver-
kwikt, dat Gij de wonden die Gij slaat, geneest, en
daarom voelen wij ons ook getroost, en even als ons
brave moeder, zijn wij tevreden met Uw H. Wil.

» Lieve hinderen, zoo hoor ik u gaarne spreken. Ik,
uw moeder, ben gelukkig bij ons Heer; gij waart goed
voor mij op aarde; gij verzorgdet mij als engelen; dag
en nacht hebt gij voor mij geloopt en mijn laatste le-
vensdagen zoet gemaakt; gij waart goed voor mij als
engelen, en nochtans nu weet ik dat het bij ons Heer
nog veel beter is. Troost u dan, mijn kinderen, en bidt
opdat wij weer eens samen mogen zijn, hier in de zalige
Blijdschap van den goeden God.»

Dat hare ziel in vrede ruste