

†

Wie dit kind opneemt in Mijn Naam, neemt
Mij op. Lucas IX-48.

MARIA PETERS

weduwe van

WILLEM LOUSBERG

* 24-10-1904 Ubach over Worms.

† 4-10-1986 Ubach over Worms.

Onze dierbare overledene heeft bovenstaande uitspraak van Jezus waar gemaakt en ook gestand gedaan in een niet aflatende zorg en liefde voor haar pleegkind.

Op haar gezegende oude dag zijn dat kind en die kleinkinderen ook haar troost geweest in de eenzaamheid van haar weduwschap. Wij hebben haar in het bejaardenhuis „Heereveld” gekend als een diepgelovige Christenvrouw die de dagelijkse H. Mis en de rozenkrans bijwoonde zolang haar krachten dat toelieten.

Twee dagen voor haar verscheiden ontving zij nog met godsvrucht de heilige communie en het komt ons voor dat de Heer zich over haar ontfermt heeft. Hij liet haar ongemerkt de eeuwigheid inslapen.

Moeder, wij, uw kind en kleinkinderen danken u voor de zorgen en de liefde aan ons be-toond. Uw liefde was de zon van ons leven. Moge God, die de oorsprong is van alle liefde u nu opnemen in Zijn eeuwige vreugde.

Namens de familie hartelijk dank voor uw medeleven.

+

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdagavond 15 november a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Ubach over Worms.