



ONTZAGWEKKEND GLORIEKONING  
DIE SLECHTS REDT UIT GUNSTBETOONING  
ROEP ME ONTFERMEND TER BELOONING

Jezus † Maria † Jozef

Bid voor de ziel van zaliger  
den Zeer Eerwaarden Heer

**JOZEF ANDREAS PETERS**

Pastoor van Waubach

Geboren te Venlo 28 April. 1875.

Priester gewijd 15 Maart 1902.

Kapelaan te Melick 30 September 1902.

Kapelaan te Neer 4 April 1905.

Kapelaan te Tegelen 19 Januari 1908.

Pastoor te Berg a.d. Maas 17 Sept. 1924.

Pastoor te Waubach 23 December 1925.

meermalen gesterkt door de H.H. Sacramen-  
ten, te Waubach overleden 1 April 1940.

Hij was een Priester naar Gods Hart, die gelijk de arbeiders van het Evangelie, ging werken in de wijngaard des Heeren en daar de last en hitte droeg van den levensdag. Gelegen of ongelegen predikte hij het woord Gods, hetgeen hij in woord predikte, ging hij voor door de daad: welke geestelijke of tijdelijke ellende vond bij hem niet troost of hulp! En om dit alles te kunnen verwerken had hij zijne toevlucht gezocht bij Maria, Wier altijddurende bijstand hem steeds vergezelde. Daarom eerde hij ook dagelijks, tot op zijn sterfbed, zijne Moeder door het Rozenkransgebed en nooit liet hij haar verjaardag voorbijgaan zonder haar op dien dag, in de eene of andere van hare bedevaartplaatsen te gaan bezoeken.

„Een dienaar van Maria gaat niet verloren“.

Mijn Jezus barmhartigheid (300 d. afl.)

Moeder v Altijdd. Bijstand b.v.o. (100 d. afl.)