



WEEST BEZONNEN
EN WAAKZAAM

In Memoriam

Bidt voor de ziel van zaliger
Johan, Pieter, Caspar Peters
echtgenoot van wijlen 1e huwelijk

CHRISTINA MÜLLER

2e huwelijk

ANNA MARIA BARBARA

THOREN

Lid van de H. Familie
en oud Kerkmeester.

De dierbare overledene werd geboren 6 Jan. 1863 te Rimborg en overleed in het St. Jozef-ziekenhuis te Kerkrade gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden, 9 April 1953.

Van krachten uitgeput, stierf hij in een gelukkige ouderdom en op vergevorderde leeftijd. Hij was een voorbeeldige vader, die de lasten van deze ouderdom geduldig droeg, steeds zijn troost zoekend in het gebed. De rozenkrans was zijn troost en Jezus zijn vriend in het lijden. Gelukkig zij, die langzaam en van verre de dood zien naderen; zo toch bereiden zij zich voor om een zalige dood te sterven. Omdat de dood niet het einde, maar het begin van het leven is, ligt in zijn heengaan niets droevigs. Want God die hem te rusten heeft geroepen, zal hem ook thans het loon geven van zijn arbeid en lijden in stilte en eenvoud.

Mijne kinderen en kleinkinderen, ik vraag u, dat gij mij in uwe gebeden indachtig zijt.