



*Heilig Hart van Jezus
Hebt medelijden met ons.*

Édit. C. F. Brux. n° 225. Pl. 11.

JEZUS † MARIA † JOSEPH



Bid voor de ziel van zaliger
DEN HEER

JAN WILLEM PETERS

weduwnaar van

MARIA CATHARINA DRIESSEN

De betreurde overledene werd geboren te Hoensbroek, den 3 Maart 1843 en stierf aldaar een christelijken dood, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden, den 17 Juni 1928.

Uw vader verlaat U! — Hij verlaat deze wereld, waar hij veel geleden heeft. Vergeet hem niet in uwe gebeden. Ik heb U allen zoo teeder liefgehad! Blijft vereenigd onder elkander, dient God getrouw en leeft zoo, dat gij den dood nooit behoeft te vreezen, op welk tijdstip hij u ook verrasse. Vaartwel mijne dierbare kinderen, wij zullen elkander spoedig wederzien. (H. Antonius).

Als goede echtgenoot en goede vader gedroeg hij zich in alles met groot beleid, bleef vast gehecht aan den dienst van God, eerde God, leerde de zijnen God vreezen, de zonden te vluchten, de wet God te beminnen en er naar te leven. (H. Petrus Canisius).

Er zijn drie dingen, die den dood des rechtvaardigen kostbaar maken: de rust van den arbeid, de vreugde van het nieuwe en de veiligheid van 't eeuwig leven. (H. Bern. 3.65.n.2.)

Ik heb mijn levensloop volbracht, 't geloof behouden en God gediend. Overigens is mij de kroon der gerechtigheid weggelegd, die mij de rechtvaardige Rechter op den bestemden dag zal geven. (H. Paulus).

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)