





Gedenkt in liefde en bidt voor

**ANNA MARIA PETERS**

echtgenote van wijlen

**JOHANNES MARTINUS HUBERTUS  
CLAESSENS**

Zij werd geboren te Rheydt op 23 maart 1896 en stierf in de Heer te Kerkrade op Goede Vrijdag, 28 maart 1975.

"Op U heb ik gehoopt Heer;  
ik heb gezegd: Gij zijt mijn God,  
in Uw handen ligt mijn leven".

Wil dan Heer onze God, haar die Gij tot U geroepen hebt op de sterfdag van onze Heer Jezus Christus, ook met Hem haar Pasen bereiden en doen delen in de glorie van Zijn eeuwig leven. En verleen aan haar dierbaren de troost en de hulp, de liefde die zij nu ontberen op de wijze van Uw barmhartigheid.

Voor Uw medeleven tijdens ziekte, bij overlijden en begrafenis zeggen wij U oprecht dank.

**Kinderen en kleinkinderen  
Claessens**

De plechtige zesweskendienst zal gehouden worden op zaterdag voor Pinksteren 17 mei 1975 om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Jan te Eygelshoven.