



Hoe bevallig en aanminning zijt Gij in uw
liefdevervoering heilige Moeder Gods.

JEZUS



MARIA



JOZEF!



Bid voor de ziel van zaliger

Anna Barbara Jozefa Pelzer

Echtgenootte van wijlen

Johan Leonard Wetzels

geboren te Waubach-Groenstraat 12 Mei 1854
en overleden te Rimborg 10 November 1938,
meermalen gesterkt door de Genademiddelen
der H. Kerk.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer ster-
ven; zij zullen rust vinden na hun arbeid en
hun werken zullen hen volgen.

Een liefdevolle en zorgzame moeder is met
haar heengegaan. Het einde van haar lange le-
ven kwam toch nog onverwacht; doch vroom
en plichtbetrachtend als zij was, trof de onbe-
trouwbare dood haar niet onvoorbereid.

Op haar ouden dag was zij een toonbeeld
van ware godsvrucht en geduld en liefde tot
Jezus' H. Hart, tot Wiens eere zij steeds de
eerste Vrijdagen vierde met een godvruchtige
H. Communie.

Weest dan niet bedroefd, dierbare kinderen
en kleinkinderen, een beter leven is voor mij
geopend.

Ik bid voor u; blijft gij uwe liefde toonen
door uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Jezus, ik vertrouw op U.